

Formandsberetning i anledning af Aarhus Bykirkes årsmøde 2017

af formand Kent Grinderslev Rasmussen

Aarhus Bykirke er stadig et godt sted at være! Det er godt at komme til gudstjeneste og det er godt at være frivillig i Aarhus Bykirke. Det var blandt mange af konklusionerne i menighedsundersøgelsen, der blev lavet i kirken tidligere på året.

Menighedsundersøgelsen var på mange måder opløftende læsning som bekræftede min mistanke... at vi stadig er på vej i den rigtige retning... og det glæder jeg mig virkelig over!

Det forgangene år

I det forgangende år har vi i menighedsrådet været optaget af en række spændende og vigtige emner, som jeg nu her vil give jer en kort smagsprøve på.

En af de første større ændringer, som menighedsrådet har lavet, er justeringen af kirkens ledelsesplan, hvilket Olsen vil komme nærmere ind på. Menighedsrådet har lagt en større del af ansvaret for det daglige liv i kirken over på Filip Bodilsen, som nu har fået titlen 'Menighedskoordinator'. Håbet er at det frigiver mere tid til at Olsen kan tage hånd om det pastorale og organisatoriske ansvar. Som en del af kirkens fortsatte udvikling, så er der brug for flere præstetimer og mere menighedskoordinering, og det håber vi at denne nye ledelsesplan kan give.

Ny ansættelse - Berit

På sidste årsmøde fik menighedsrådet menighedens velsignelse til at bruge et større beløb på ansættelser i menigheden. Flere modeller var i spil, men vi valgte at satse på en 75% stilling med fokus på medvandring og på børn i alle aldre og deres forældre med afsæt i vores nye indsatsområder, som jeg kommer tilbage til om lidt. Stillingens del med fokus på børn i kirken er en fortsættelse af Maja Kildeholms projektansættelse, som sluttede tilbage i maj. Jeg vil gerne bruge anledningen her til igen at sige tak til både de af jer der valgte at støtte projektansættelsen økonomisk og til Maja for hendes indsats og vi ønsker hende alt vel fremover.

Til den nye stilling fik vi mange meget kompetente ansøgninger og hvis vi kunne, så havde vi gerne ansat flere af dem. Men valget faldt på Berit Rasmussen fra Løsning. Hun har allerede sat flere tiltag i søen, og vi glæder os til at se hvad der kommer til at ske over de næste år.

En anden ny ansættelse, som vi kunne offentliggøre tilbage juli er vores egen korthårede ven Søren Rønn. Han påbegynder til februar en fem måneders ansættelse og skal have fokus på fællesskab og mission. Ansættelsen er også en del af de penge, som blev bevilliget til sidste årsmøde, som vi således først får brugt i 2018. Vi glæder os rigtig meget til at se hvad hans ansættelse kommer til at betyde for kirkens liv.

Indsatsområde

Men apropos de to ansættelser så har vi i menighedsrådet brugt en stor del af møderne i foråret på at snakke vision og strategi. Tidligt på året blev vi enige i menighedsrådet om at kirken havde brug for at skærpe sit fokus på nogle specifikke områder. Efter en lang proces har vi valgt fire områder af kirkens liv, som vi mener skal have et løft, og vi har valgt at lave en række målbare og ikke helt målbare målsætninger under hvert indsatsområde.

Jeg vil ikke kede jer med alle detaljerne, men jeg vil her blot knytte nogle få kommentarer til hvert indsatsområde. Der er ikke noget *ground breaking* nyt ved de her fire indsatsområder, men vi har valgt at netop de fire områder skal have særligt fokus de næste par år.

Menighedsfællesskabet

I forhold til menighedsfællesskabet så viste menighedsundersøgelsen fra foråret tydeligt at vores menighedsfællesskab er et område af kirkens liv, som vi fortsat skal have fokus på. Jeg tror egentlig ikke at det er fordi vi er blevet værre til at være kirke eller menighed sammen, men som jeg ser det, så har vi svært at forholde os til kirkens størrelse og de konsekvenser den størrelse har. Vores gudstjenester har en størrelse, hvor vi ikke naturligt ser hinanden. Derfor må vi fortsat øve os i at se hinanden, hilse på hinanden, aktivt påtage os opgaver osv. Vores håb i

menighedsrådet er at vi kan støtte og fremelske at vi alle bliver bedre til at se og hjælpe hinanden i menigheden.

Medvandring

I forhold til medvandring, så har vi både klynger og cellegrupper, men med fokus på medvandring håber vi på at vi i Aarhus Bykirke bliver gode til at vandre sammen. At vi har nogen at dele liv og tro sammen med i menigheden.

Giv det videre

Med 'giv det videre' ønsker vi at sætte fokus på evangelisation og diakoni. Det har været et indsatsområde mere eller mindre siden kirkens grundlæggelse. Og så kan man mene at vi er gode eller knap-så-gode til det, men alt hvad vi gør skal gerne gennemsyre det grundlæggende ønske om at flere mennesker må opleve det kristne evangelium for dragende og tiltalene. At flere mennesker må ønske at se sig selv i lyset af Guds nåde og kærlighed og vandre i lyset fra ham.

Børn i alle aldre og deres familier

Det fjerde og sidste indsatsområde er 'børn i alle aldre og deres familier'. Grunden til at vi i menighedsrådet gerne vil give dem lidt ekstra fokus er at demografien i menigheden er ved at skifte. Indtil nu har antallet af børnefamilier været begrænset, men i løbet af de sidste år er antallet eksploderet. Rigtig mange frivillige hænder løftede de første år nogle vigtige opgaver på området, men der har de sidste par år været et forhøjet behov for lønnede kræfter på området.

Det er de fire indsatsområder, som vil få særlig opmærksomhed de kommende år. Og som det også blev sagt til præsentationen i begyndelsen af september, så er det hverken udelukkende de fire indsatsområder som vi skal arbejde på i menigheden, og vi håber at det heller ikke udelukkende bliver stabens og menighedsrådets opgave at løfte de her områder. Vi håber meget at mange af jer vil byde ind og arbejde med på de her indsatsområder. Hvis i har idéer eller inputs til hvordan det her skal leves ud i praksis, så hold jer ikke tilbage.

Og så har vi jo fået et opdateret logo - det er da fedt!

Tak til - Ingen kirke uden jer

Ingen formandsberetning - i hvert fald ikke en jeg sætter min underskrift på - uden en lang række af dybfølte tak.

Det første tak skal lyde til hele staben. Vores faste besætningen i den lønnede stab: Filip, Daniel, Olsen og nu også Berit og også den ulønnede stab og studentermedarbejder. Tak for jeres fortsatte stræben efter at gøre Aarhus Bykirke til et godt sted at være og for at løfte den enorme arbejdsmængde som det er at få hjulene i kirken til at dreje rundt. Selvom der bliver lagt rigtig mange frivillige kræfter og timer i kirken, så ville vores kirke ikke kunne hænge sammen uden jer. Tak for jeres fortsatte medleven og engagement i kirkens udvikling, praktiske hjælp og selvfølgelig for den pastorale omsorg som vi oplever fra (primært) jer Daniel, Olsen men også Lasse og nu også Emil igennem samtaler, gudstjenester, undervisning osv. Jeg oplever at vi bliver ledt på sikker grund og det er jeg taknemmelig for.

Skal vi ikke give dem en hånd

Den næste gruppe, som jeg gerne vil bruge anledningen til at sige tak til er den lille flok af frivillige, som vi kalder menighedsrådet og som jeg har nydt at arbejde sammen med det sidste års tid. Vi har haft mange gode snakke i løbet af det sidste år. Både de sjove og de knap så sjove, de lette og de svære, de vigtige og knap så vigtige. Men jeg har nydt dem alle sammen. Tak for jeres engagement, medleven og jeres arbejdsindsats.

Særligt tak til Marianne Bernhard, som i sommers flyttede sydpå - altså ikke tak fordi hun flyttede - men tak for arbejdet i menighedsrådet. Det var ikke så lang tid som vi havde håbet på, men hun skal have enorm kredit for at kaste dig ind i arbejdet så kort tid efter hun kom tilbage til Aarhus som hun gjorde.

Også tak til Mia Kronborg Olesen, som på grund af lykkelige omstændigheder ikke fortsætter i menighedsrådet efter dette årsmøde. Tak for dine bidrag i diskussionerne og ikke mindst tak for hjælpen med at holde en stram mødedisciplin og gjort opmærksom på at mødet gerne snart skulle slutte - primært med dit tydelige kropsprog.

Som tak for indsatsen har vi købt en blomst, som du gerne må komme her op og tage i mod - [Overdragelse af blomst]

Derudover tak til Lisbeth Plougmann og Nicolai Jensen, som er på valg i år og Kristoffer Andersen og Michael Nissen, der blev valgt ind i menighedsrådet sidste år og derfor ikke er på valg. Tak for samarbejdet i løbet af det sidste år.

Vil i hjælpe mig med at give dem en hånd?

Det sidste og uforbeholdne tak skal lyde til alle jer frivillige i og udenfor kirken, både til jer, som sørger for at hjulene kører rundt i form af praktiske opgaver og det, som bare gør at det hele bare er ekstra lækkert. Tak til jer der gør rent i Eben Ezer, stiller op, piller ned, laver lys, lyd, skærm, lovsang, udsmykning, diakoner, gudstjenestekoordinatorer, børnekirke, café, velkommere, kirkefrokost og aftensmad osv. osv. Dertil kommer der også alle jer der gør et kæmpe stykke arbejde som klyngeledere, i cellegrupper og alle mulige andre netværksaktiviteter. TAK for det kæmpe stykke arbejde som i lægger hver eneste dag, uge eller måned. I bærer Aarhus Bykirke - i ER Aarhus Bykirke. Tak for jeres indsats - jeg håber at i også vil bruge dagen i dag på at sige tak til hinanden for jeres store indsats og give hinanden et solidt klap på skulderen - det har i fortjent.

Jeg synes at i har fjortjent det største stående bifald.

Økonomi

Et andet - for noget måske lidt mere kedeligt - emne men også vigtigt emne er økonomi.

I løbet af de sidste mange år er vi blevet flere og flere medlemmer i kirken, men i løbet af de sidste tre år har det samlede gavebidrag fra os medlemmer ikke fulgt med medlemstallet. Det vil sige at vi skal lave *mere kirke* for de samme penge - og det er simpelthen ikke en holdbar udvikling. Som Michael vil vise jer under økonomidelen senere er vores gavebidrag *i gennemsnit* faldet. Der er sandsynligvis nogle naturlige faktorer der spiller ind i den udvikling:

F.eks. er det oftest de ældre medlemmer med fast indtægt, som flytter fra byen og man kan glemme at sætte sit gavebidrag op når man går fra at være studerende til at have fast arbejde eller noget helt tredje. Uanset hvad er det i hvert fald en bundet opgave for os som menighed at få vendt den udvikling, hvis vi gerne vil fortsætte med at have kirke som vi har i dag. Hvis vi vil beholde det aktivitetsniveau som vi har i dag, så bliver vi nød til at komme tilbage i kampen og turde investere i kirkens fremtid, hinanden, og alt det liv som folder sig ud her. Uanset om du er studerende eller i arbejde, høj eller lav, synger solo eller duet så håber vi at du vil være med til at løfte den her opgave. De konkrete tal vil Michael som sagt komme ind på senere.

Vi vil i menighedsrådet have et forhøjet fokus på økonomien i det kommende år og også tage initiativer til at forbedre særligt gavebidraget og ekstra gaver i løbet af året. Som Michael også vil udrede har vi valgt at fastholde et budget, hvor vi endnu ikke har fået tilsagn om det fulde behov for gavebidrag, men vi mener at det er muligt at komme i mål med budgettet. Vi står ikke med hatten i hånden, men vi har brug for at få vendt udviklingen på området. Vi håber meget at i vil støtte op om kirken også i det her henseende.

Visionen - det større udblik

Og her som det sidste, kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at snakke om vores nye vision. En vision der siger at Aarhus Bykirke er et sted, hvor vi sammen er på vej i livet med udsigt til himlen - Det er den vision som menighedsrådet på baggrund af nævnte menighedsundersøgelse, workshops og møder besluttede skulle være kirkens nye vision.

I en tid hvor ensomhed, fylder rigtig meget - på trods af hele verden aldrig er længere væk end vores egen pegefinger i form af sociale medier på mobile enheder - er det vigtigt at vi som menighed står som en modkultur til den udvikling. Både ældre, men også flere og flere unge mennesker lever i ensomhed i vores tid. Så selvom 'sammen' lyder som en selvfølge, så er det ubeskriveligt vigtigt at vi tør gå imod ensomhedskulturen og mødes og tør vandre sammen som oprigtige mennesker.

Og netop oprigtigheden er også vigtig. En af de mest hotte strømninger i de her år er 'autencitet'. Vi skal ud at sove i shelter - selvom vi har en dejlig varm seng derhjemme. Det er fedt at lave mad på trankia - selvom vores komfur derhjemme er langt mere effektivt. Vi skal have et stort lækkert vildmandsskæg - *arh okay, det er vist et par år siden. Undskyld hvis der er nogen derude, der stadig er med på den bølge.* Men autencitet og oprigtighed er ikke nogen nyhed. Jesus er for mig

et forbillede i autencitet - et forbillede som vi skal følge efter når vi er 'på vej i livet'. I det at tilhøre Kristus er der også en frihed til at være et oprigtigt, ærligt, autentisk menneske, som tør at stå frem både med glæde og sorg, med de gode kvaliteter og personlige sejre, men også mangler og nederlag - vi skal turde vandre sammen som autentiske mennesker og sammen lægge det alt sammen frem for Jesus i tro og tillid til at han vil omfavne os som hele mennesker.

Og netop fordi at Kristus møder os som hele mennesker, så må vi have et håb, og vi må have lov til at løfte vores blik. I en tid hvor vi har travlt med at stirre i diverse skærme (*I'm guilty*), og når vi ikke har travlt med at tjekke instagram, så fortæller samfundet os at vi er bedst tjent med at ikke kigge længere end vores egen navle. Men fordi Kristus har overvundet både ondskab og død må vi med frimodighed skue mod himlen opad og udad med håb - i kærlighed til vores næste og i forventning til den nye himmel og den nye jord.

Derfor er vores nye vision: 'Sammen på vej i livet med udsigt til himlen' et spejl for os som menighed. Et spejl som vi skal spejle os selv i for at sikre at vi vandrer ad den rigtige vej, og at vi gør det på den rigtige måde.

Tak for jeres fortsatte brand for Aarhus Bykirke og jeg håber at I vil være med til at vandre sammen.

Jeg er stolt at være en del af vores menighed, og jeg glæder mig til at vandre med jer fremover.

Tak for ordet.